



Aziatische Kunst

*De grootste in exclusieve
Boeddhabeelden*

met eigen inkoop uit Birma





“De kracht die uitgaat van een origineel oud Boeddhabeeld is onbeschrijfelijk”

“Boeddhabeelden uit Birma hebben een speciale uitstraling. De energie die uitgaat van een origineel oud Boeddhabeeld is erg groot. Wij kunnen er zelf uren naar kijken. Je kunt zien dat er veel tijd en energie in is gestoken om de beelden te vervaardigen.”

“Het is niet altijd gemakkelijk om in een land als Birma handel te drijven en Boeddhabeelden uit te voeren. Maar als het dan uiteindelijk toch lukt en de beelden komen in Nederland aan, dan heb je echt een speciale en exclusieve collectie.”



*Peter en Sangita
Vredeveld*



Alle beelden hebben hun eigen verhaal en geschiedenis

De beelden die wij aanbieden zijn voornamelijk originele, oude en exclusieve Boeddhabeelden die bij mensen thuis of in kloosters en tempels hebben gestaan. Wij vinden het van groot belang dat alles op een eerlijke manier verkregen wordt.

Van de meeste beelden kennen we de geschiedenis, herkomst en het verhaal. We dragen deze informatie graag over aan de nieuwe eigenaar. Dat maakt ieder beeld heel uniek en speciaal!

Ontdek meer over de achtergrond en de productie van de beelden op onze website

www.aziatischekunst.com



Birma, het land waar de tijd lang heeft stilgestaan

De meeste van onze beelden komen uit Birma. Het is een land waar weinig over bekend is. Lange tijd was het erg geïsoleerd en zelfs bijna vergeten. Mensen die wel eens over Birma gehoord hebben kennen het als “het land van de pagodes” of als “het land waar de tijd lang heeft stilgestaan”. Birma ligt in Zuidoost Azië en heeft meer dan 130 etnische groepen met elk hun eigen cultuur en kunststijlen. Veel van deze oorspronkelijke cultuur is bewaard gebleven en nog overal in het land te bewonderen.

Ontdek meer over de herkomst van de beelden op onze website

www.aziatischekunst.com



Bekijk het complete aanbod op onze website

www.aziatischekunst.com



Het importeren van beelden uit Birma

Enkele maanden per jaar reizen wij door Birma om mooie, antieke en exclusieve beelden op te zoeken. Door jarenlange handel in Birma hebben we een groot netwerk opgebouwd en kunnen we de meest unieke exemplaren voor u inkopen en importeren naar Nederland.

Voordat we de beelden naar Nederland verschepen worden ze zorgvuldig verpakt in houten kratten. Eenmaal in Nederland aangekomen zijn ze te bewonderen op onze boerderij.

*Ontdek meer over de herkomst
van de beelden op onze website*

www.aziatischekunst.com



Bezoek onze boerderij en beeldentuin

We heten u van harte welkom om de beelden te komen bekijken in onze boerderij en beeldentuin. Hier vindt u een groot assortiment waaronder ook veel beelden die niet op de website staan.

We staan 7 dagen per week (ook 's avonds) voor u klaar. Onder het genot van een kopje koffie vertellen wij u graag over de achtergrond en herkomst van de beelden.

Het is verstandig om even een afspraak te maken!

Bekijk meer foto's van onze beeldentuin op:

www.aziatischekunst.com



Een uitgebreid aanbod

Ons aanbod bestaat uit enkele duizenden unieke items. Op onze website vindt u een uitgebreid overzicht met gedetailleerde foto's van onze collectie, bestaande uit o.a. beelden, thangka's en tempels.

Achtergrondinformatie

Naast de catalogus vind u hier ook uitgebreide informatie over de soorten, stijlen, herkomst en de traditionele productie van de beelden.

www.aziatischekunst.com



Aziatische Kunst

Zuidermiddenweg 6

8311 PJ Espel

tel.: 06 221 922 41

info@aziatischekunst.com

www.aziatischekunst.com



Peter en Sangita Vredeveld